

Blog 'Culturele tips van een collega'

Iedere maand deelt een medewerker van de Nederlandse ambassade in België zijn of haar culturele tips, ook (of juist) in coronatijd.

Maart 2021

Op pad met Margot Michielsen



Met een yoga-vriendin sprak ik af om iedere week te gaan wandelen. Al snel kwam Santiago de Compostela ter sprake. Ik wilde al lang een camino lopen, heb ik mijn stapmaatje gevonden? Nadat ik me had aangesloten bij het Vlaamse Genootschap Compostela in Mechelen ben ik er klaar voor. Deze tocht van ruim 2.200 km wandel ik in verschillende etappes. Ik ga om te wandelen en niet vanwege een geloofsovertuiging. We geven aandacht aan de culturele hoogtespunten die onze weg zullen kruisen.

Op 19 augustus zet ik de eerste stappen op de Via Babantica, onderdeel van de route naar Compostela, die start in Bergen-op-Zoom. De eerste etappe van 17 kilometer gaat van Lier naar Mechelen. Mijn geboortestad [Lier](#) is een gezellige stad met heel wat historisch erfgoed. Onze start is bij de St-Jacobskapel, anno 1383. Tijdens de Spaanse tijd was de kapel de parochiekerk voor de Spaanse militairen, vandaar de toenaam Spaanse kapel. Vlakbij rijst het belfort de hoogte in. De toren flankerde aanvankelijk de tot stadhuis verbouwde lakenhal, later vervangen door het huidige fraaie rococogebouw. Het begijnhof hoort, net als het belfort, tot het UNESCO werelderfgoed. Vergeet niet je bezoek aan de St Gummaruskerk (1378-1625), een van de zuiverste voorbeelden van Brabantse hooggotiek. Filips de Schone trouwde er met Johanna van Castilië. Topstukken in het interieur zijn de veertien gotische en renaissanceglasramen. Ook de befaamde zimmertoren ligt aan de route. De toren was een onderdeel van de stadsversterking en werd in 1930 verbouwd om er de astronomische verwezenlijkingen van Louis Zimmer onder te brengen.



We vervolgen de route van [Mechelen](#) via Grimbergen naar Brussel. Het huidige gerechtshof van Mechelen was het hof van Margareta van Oostenrijk. De stadsschouwburg was het optrekje van Margareta van York, weduwe van Karel de Stoute. Het hof van Busleyden, nu stadsmuseum, was de prinselijke woonst van Hiëronymus van Busleyden, rechtsgeleerde, verbonden aan de Grote Raad. Treed binnen in dit groots en prachtig renaissance stadspaleis in Mechelen, de hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden. Het meest prestigieuze bouwwerk van Mechelen is natuurlijk de Sint-Romboutskathedraal. Een gotische kerk met een barok interieur. Faydherbe is dé Mechelse beeldhouwer en was onder meer leerling van Rubens.

Onderweg steek ik het kaneel Brussel-Schelde over. Tot in de zestiende eeuw konden schepen Brussel alleen bereiken via de

wispelturige Zenne. In Mechelen moesten de schippers tol betalen. Sinds de opening van de zeesluis in Hingene-Wintam in 1977 varen de schepen niet meer via de Rupel, maar er is een rechtstreekse verbinding met de Schelde.

Al wandelend verschijnen in de verte de bollen van het Atomium. Hét icoon van Expo '58 blijft een indrukwekkend gebouw en monument. Het aangrenzende park van Laken is een meesterwerk in flamboyante, neogotische stijl.

Een tijdje later brengt mijn tocht me naar de prestigieuze [Sint-Hubertusgalerijen](#). Wisten jullie dat de Nederlander Jan-Pieter Cluysenaer de plannen tekende voor wat in de negentiende eeuw de langste, de hoogste en de mooist versierde winkelgalerij ter wereld was?



De route Brussel – Beersel – Halle brengt me via het park van Vorst naar het Dudenpark, vroeger een stuk van het Zoniënwood. Even later kom ik in het natuurgebied Keyenbempt bij Ukkel. Na een goede dertien kilometer gelopen te hebben verschijnt een imposant middeleeuws kasteel.

Het kasteel van Beersel uit circa 1312 is een waterburcht, en één van de weinige goed bewaarde voorbeelden van middeleeuwse krijgswaerkunde in België en fungeerde als vooruitgeschoven vesting ter verdediging van Brussel. De burchtversterkingen van zijn klassiek: diepe slotgrachten, ophaalbrug, kantelen met borstweringen en schietgaten. Tevens ook gekend uit het Suske en Wiske album “De schat van Beersel”.

De laatste etappe omvat Halle – Nijvel – Seneffe – Mariemont. In Seneffe kom je langs het kasteelpark. Het [kasteel](#) is het classicistische meesterwerk van architect Laurant Dewez. Mijn eindhalte is Mariemont. Op zo’n 20 km van de Franse grens moet ik mijn wandeltochten hier stoppen. Maar ik ben gebeten door het wandelvirus en plan alvast om in het najaar van Porto naar Santiago te wandelen. Een tocht van 12 dagen van ongeveer 226 km.

Buen Camino!

